

Zeekanten

Blad ter bespreking van de nieuwe bijbel, de oude bijbel en de tweede bijbel, en andere boeken en geschriften

REVELATION 23, 1997

Gods herhaalde profetische waarschuwingen en oproepen tot bekering. Weer komt het bejaarden-evangelie ter sprake, de profeten kermis en andere wanpraktijken in de kerk die niet van God zijn.

Iemand schreef het ons pas ook nog, ook de zonde moet volgroeien tot het de volheid heeft bereikt dat het klaar is voor het oordeel. Het loopt allemaal dwars door elkaar heen. Maar waar staat u in het geheel ?

Groot is klein en "klein" is groot.

Met deze folder willen wij u oproepen weer waakzaam te worden en eens goed om u heen te gaan kijken. Vele christelijke leiders hebben bewust of onbewust new age invloeden in hun leer en leven toegelaten en zijn die ook gaan verkondigen om hen heen. Dit laat alweer zien hoe ontzettend belangrijk het is om zelf de bijbel te onderzoeken, zodat u zich niet zomaar overgeeft aan waar de massa in mee gaat, of dat u zomaar aanneemt wat een leider zegt. Op die manier gaat u gigantisch de mist in. Zo van die heeft een grote bekendheid, dus die zal heus wel weten wat hij zegt.

De new age maakt van deze onoplettende houding gretig gebruik door New Agers te vermommen. Hier zijn er velen van. Enkelen van zogenaamd "de groten" horen hierbij. God denkt namelijk alleen maar in groot als het gaat om heiligheid en dan kan het dus Jaap onbekend in Niemansland zijn, die de grootste is in het koninkrijk van God en niet die leiders die zulke grote dingen doen, zulke grote dingen

van God menen te horen, zich zulke grote posities boven de gemeenten aannemen en veel macht uitoefenen. Dit zijn de hoogmoedigen die zichzelf verheffen en zeggen dat je tegen God, de Heilige geest in komt, als je tegen hen inkomt.

Op die manier durven de mensen niets meer te zeggen, omdat je dan aan een leider of een groot man Gods komt, terwijl de persoon voor God niks voorstelt, en de Heilige Geest wanhopig op zoek is naar de nederigen en oprechten van hart.

Het Bejaarden Evangelie

Matth 7:13 zegt: "Ga in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt en velen zijn er die daardoor ingaan, want eng is de poort en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Dit is wel een ander evangelie dan wat vandaag de dag gepredikt wordt. Tegenwoordig wordt er een ander evangelie gepredikt (Gal 1:6,7), het gered worden zonder heiligheid evangelie. Een makkelijk evangelie. Je hoeft Jezus er geen eens meer voor te volgen. En de Heilige Geest is tegenwoordig ook in het bezit van de mensen en geeft zich zonder pardon aan iedereen. We kunnen beter stoppen met Hem de Heilige Geest te noemen.

Het is een soort bejaarden evangelie. Pijp in de mond en lekker genieten van je eeuwige pensioen en voor wie wil mag zich nog is uitstrekken naar de een of andere Elia of Mozes mantel, maar ja het zullen toch alleen maar die

bevoorrechten zijn, die hem in handen zullen krijgen, toch ? En de Heilige Geest doet zo makkelijk allerlei dingen tegenwoordig. Zouden hier soms andere geesten aan het werk zijn, die ons langzamerhand in een soort waas en slaap droom aan het brengen zijn ? Daarmee wordt u niet gered, u kunt er geen eeuwig leven mee beërven.

De bijbel zegt niet voor niets, bewerk uw behoudenis met vrezen en beven, en God zegt niet voor niets, wees heilig, want Ik ben heilig. (zie ook Hebreë 12) U kunt niet de vrede bewaren met alle schijnbaar zo fijne broeders en zusters om u heen en tegelijkertijd een oprecht kind van God zijn. Het goddelijke mes gaat namelijk dwars door charismatisch christelijk Nederland heen. Met een deel Bijbels charismatisch en een deel demonisch charismatisch.

Kent u Gods wil ?

Weet u zeker dat u bij het bijbelse deel behoort ? Ook al zou u dat wel willen. Hoe goed kent u de Bijbel om te weten of u werkelijk de wil van God doet ? De bijbel zegt: Niet een ieder die tot Mij zegt: Here, Here zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders die in de hemelen is. En vervolgens staat er: Velen zullen ten dien dage tot mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam boze geesten uitgedreven en vele krachten gedaan. En Jezus antwoordt dan: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij gij werkers der wetteloosheid.. Leest u het goed: Wetteloosheid. Ziet u hoe makkelijk u misleid kunt worden. Mensen die leven zonder Gods levenswetten, die Gods wil niet echt

kennen.

Kent u Gods wil ? Weet u wat God allemaal over zichzelf zegt ? Of interesseert Gods wil u geen eens, Gods gevoelens en geeft u zich zomaar over aan allerlei Heilige Geest manifestaties, waar God zich verre van houdt en op een afstand om aan het huilen is, omdat de mensen maar voortrazen op de enthousiaste snellen paarden en voorbij gaan aan hoe GOD zich werkelijk voelt.

Het Lijden

God is helemaal niet blij. God huilt en weent om deze verloren wereld, diep in pijn, nood en ellende. Niks geen Toronto, dat heeft God niet verzonnen. God is kapot. De Heilige Geest is vertrapt en schreeuwt om hulp. God vraagt ons om te delen in Zijn lijden, alleen daarin vinden we ware vreugde. Dat is de boodschap van de eindtijd, de boodschap van het lijden, van de lijdende God.

De zweep door de tempel

Vele nepchristenen gaan door met het navolgen van een andere Jezus die ze zelf in kunnen vullen en negeren de Heilige Geest z'n wil steeds meer en gaan verder met Hem dood te maken. Dit alles vanuit eigenbelang, egoïsme. Satan brengt mensen tot overmoed door hen op te blazen met allerlei grote krachtige plannen waar natuurlijk geld voor nodig is. Hier mogen de schaapjes voor opdraaien, terwijl God zegt alleen te geven, wat we van hem hebben ontvangen, daardoor kan God Zijn principe van vermenigvuldiging in werking doen treden.

Matth 10:7,8 zegt: Gaat en predikt en zegt: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, genees de zieken, wekt de doden op, reinigt de melaatsen, drijft boze geesten uit, om niet (= gratis) hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. En Handelingen 8:4-25: Uw geld zij met u ten verderve, en Handelingen

20:33: Ik heb niemand's zilver of goud of kleding begeerd. En Filipp 4:11: Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoeg te nemen.

Over deze hele geldhandel is God ontzettend vertoerd, het is iets wat niet in Zijn Koninkrijk voor zou moeten komen. Het gehele geld en verkoop systeem in de christelijk wereld is niet van God. Niets behoort verkocht te worden. Alles behoort gratis te zijn voor iedereen en behoort weggegeven te worden. Het evangelie is gratis en behoort op generlei wijze verkocht te worden. We drijven geen handel met het woord van God, want zo heeft de Here Jezus ons dat niet geleerd. Hij dreef de handeldrijvers met en zweep uit Zijn huis, smiet hun geld op de grond en gooide hun tafels op z'n kop (Joh 2:14-16). Deze handeldrijvers verkochten vee en wisselden geld... maar vandaag de dag verkoopt men het Heilige Woord van God: Bijbels, evangelische boeken, tijdschriften en lidmaatschappen, toegangbewijzen voor evangelische conferenties en Bijbelscholen etc.

De Profetenkermis

Wat zou Jezus doen als Hij vandaag in Zijn huis, de gemeente zou binnenkomen ? Omdat er vaak geen geld is, of omdat men voor de moeite beloond vindt behoort te worden, moeten degene die juist om hulp komen voor het geld opdraaien. Terwijl het evangelie juist gratis is, en het bij God niet "voor wat, hoort wat" is. Vroeg Paulus geld voor zijn brieven en conferenties ? Verkocht Jeremia z'n openbaringen op de profetenkermis ofzo. Kwam er niemand bij Noach in z'n ark, omdat hij zoveel geld vroeg voor een plaatsbewijs ?

Laat u niet bang maken door allerlei idiote predikingen over geld. De Bijbel roept ons op niet uit te zijn op winstbejag. Als een bandje 3,50 kost bij

de Hema dan maak je er zowieso geen 7,50 van. Nee, je geeft het gratis weg en God zegend je vrijgevigheid.

Geef vanuit liefde en u zal gegeven worden. Niet: maak bang, doe medelijdend over jezelf, dwing, manipuleer, dan zal God u in alles genoegzaam voorzien.

De liefde zoekt zichzelf niet maar de ander. Geven is de weg. Daarbuiten is het niet van God.

Uitgave Profetische Gemeente "Het Komende Oordeel", 1997 (ingekort)

HET GEHEIM VAN DE DANKBAARHEID, 1995

Als we meer willen hebben van Gods Geest, meer vruchten of meer gaven, dan moeten we stoppen met het telkens bidden. Stoppen met bedelen. We moeten eerst dankbaar worden, anders zijn onze gebeden een grote gruwel voor God (Spr. 15:8).

In dit artikel :

- * Dankbaarheid = Poort tot leven
- * Dankbaar zijn = Bouwen
- * Dankbaarheid = Kracht
- * God als lustobject
- * Dankbaarheid = Evangelisatie
- * Dankbaarheid verbreekt de vloek

Dankbaarheid = Poort tot leven

'Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, dankbaar te zijn.' Filipp. 4:11

Dank voor alles wat je nu al hebt, bent en kan in Christus. Dan is je fundament stevig. Dan heb je je fundament aanvaard, zodat het niet in kan storten of weggeroofd kan worden. Zo heb je een dubbel pantser. Dankbaarheid is je dubbele laag, je dubbele bodem. Juist door dankbaarheid ga je nog meer

groeien. Als we dankbaar leren te zijn, leven we in harmonie met God. Dan betreden we werkelijk de poorten van het Eeuwige Leven.

God zal er alles aan doen om ons dankbaar en tevreden te maken. Dat gaat Hem boven alles. Het is Zijn prioriteit met ons leven. Het is niet de genezing, de uitredding uit een situatie. Neen. Het is de dankbaarheid die ons gelukkig maakt. Zo zijn we soepel in Gods hand. Zo kan Hij elke weg met ons begaan die Hij nodig acht. Zo zijn we geen gevaar voor Zijn Geest. De Heilige Geest voelt Zich op Z'n gemak bij dankbare mensen, mensen die genoeg nemen met de omstandigheden waarin ze zich bevinden. mensen die niets 'vanzelfsprekend' vinden, maar blij en tevreden zijn met alles wat God hen geeft. Ook met zijn Tuchtigende Hand. Wij moeten dankbaar zijn met het Kruis wat op ons pad komt, want dat brengt ons tot leven.

Dankbaar zijn = Bouwen

Je bouwt door alles wat God aan je geeft in liefde te aanvaarden. Dankbaarheid is het cement tussen de stenen, wat het bouwwerk onverwoestbaar maakt. Zo durft God je meer en meer te geven, omdat je zo'n onverwoestbaar fundament hebt. Zo durft Hij ook grote verantwoordelijkheid te geven, want de mensen kunnen op je bouwen. Mensen die niet dankbaar zijn, zijn gevaarlijke mensen. Mensen die op hen bouwen, zullen vroeg of laat merken dat ze daardoor schade lijden. Gods eindtijd-profeten en apostelen, die de fundamenten van het Koninkrijk leggen (Efez. 2:19-20), zullen dankbare mensen zijn.

Grote verantwoordelijkheid wordt gebouwd op grote dankbaarheid !

Voordat je verder gaat met streven naar meer: STREEF NAAR DANKBAARHEID ! Kijk of er met cement is gebouwd. Kijk of je misschien ergens nog geen dankbaarheid hebt, en dan vooral wat betreft het lijden dat op je pad is gekomen. Heb je het in dankbaarheid aanvaard als een bouwsteen van je leven, als een Liefdevolle Tucht uit Vaders Hand ? Of heb je die steen ergens neergeslingerd alsof hij niets waard is ? Hoe ben je met het Kruis omgegaan ? Of liever gezegd: hoe ben je met het Lijden van Christus, het Geslachte Lam van God, omgegaan ? Is Hij werkelijk de hoeksteen van je leven (1 Petr. 2) ?

Zoek die stenen die je zo verwaarloosd hebt weer op, bouw eerst met de stenen die God je alreeds gegeven heeft. Anders krijg je van Hem geen nieuwe. Juist als je die Lijdensstenen van God weer tot je neemt om er mee te gaan bouwen, die verbroken stukken brood van God, dan zul je merken dat ze in je handen vermenigvuldigd worden. Dan blijf je bouwen. Dan heb je een wonder van God in je leven gekregen. Dankbaarheid zet het principe van vermenigvuldiging in werking (1 Matt. 15:36-38).

We moeten niet bidden om meer kracht, maar om meer dankbaarheid !

Als we meer willen hebben van Gods Geest, meer vruchten of meer gaven, dan moeten we stoppen met het telkens bidden. Stoppen met bedelen. We moeten eerst dankbaar worden, anders zijn onze gebeden een grote gruwel voor God (Spr. 15:8). Eerst dankbaar worden voor die grote genade die we al van God hebben gekregen, want anders verachten we Gods Geest. God is een Persoon. Hoe gaan we met Zijn geschenken om ? Als je verkering met iemand hebt, dan kun je die persoon toch ook niet dwingen om direct met je naar bed te gaan. Hoe gaan we met God

om ? We kunnen geen opwekking afdwingen bij God ! Dat kunnen we niet en dat mogen we niet ! Zijn wij er klaar voor ? Is Hij er klaar voor ? Dat zijn dingen die we ons moeten afvragen. We mogen God niet pushen om zichzelf direct aan ons te geven voor 100%. We mogen Hem op dat punt niet manipuleren. Daar is Hij te heilig en te gevoelig voor.

We moeten niet vergeten dat we Hem in deze honderden jaren kerkgeschiedenis verschrikkelijk verminkt hebben. Ook op het gebied van Goddelijke Gemeenschap: 'o ja, God, kietel me even hier, en kietel me even daar. ja, daar is het lekker.' We misbruiken God om onze eigen regeertes te bevredigen. Iemand zei eens tegen me dat het allemaal een grote zelfbevrediging is. En ik kan hem gelijk geven, hoe schokkend dat ook is. We hebben God gedwongen om snel uit de kleren te gaan. Het is misselijk om hierover te praten, maar ik kan niet anders. Ik ervaar hier zo Gods verdriet en toorn over. Ik kan niet zwijgen. Gunnen we God de tijd ? Of moet Hij soms met een varken trouwen ? Wat stellen we ons eigenlijk voor van 'de bruiloft des Lams', waar Openbaring 19 over spreekt ? Een groot vies, vet varken die een lam aan een ketting heeft vastgemaakt ? Hebben we dan geen respect voor God ?

God als lustobject

'Welnu, de wijgaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israels, en de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft; Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting !' Jes. 5:7

Bij gebrek aan dankbaarheid ontstaat er overmoed, eerzucht, manipulatie, etc.

Als je wilt dat je geestelijke zintuigen gaan werken, sla ze dan uit naar Gods Geest van Dankbaarheid. Daar komen

ze tot groei en bloei. Doe dit specifiek, in gebed, door het uit te spreken (Rom. 10, Jak. 3).

Als je ergens in dreigt vast te lopen, als je in niemandsland terecht komt of geïrriteerd raakt doordat je iets niet weet, grijp dan terug naar datgene wat je al wel hebt en weet, grijp dan terug naar de DANKBAARHEID !

Als we ondankbaar zijn, dan grijpen we God naar de borsten. Dan grijpen we God naar Z'n geslachtsdelen, dan verkrachten we Hem.

In de dankbaarheid, in het teruggrijpen naar alles wat we al van God hebben gekregen, is alles te vinden. Al het leven. Hierin is groei en bloei. Hierin ligt ook Gods Genezing vastgelegd. Voor dankbare mensen hoeft God niet bang te zijn. Aan die mensen kan Hij ALLES geven. En dat doet Hij dan ook. In de dankbaarheid zijn de Hemelse sluizen te vinden. Daar gaan de hemelpoorten open !

'Wie heeft, hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij meent te hebben, zal hem ontnomen worden.' Luc. 8:18

Alleen door dankbaarheid krijg je alles echt in je bezit. Je hebt alleen iets als je er dankbaar voor bent. Door dankbaarheid draai je a.h.w. de sleutel van Gods schatkist om, zodat de schatten zichtbaar worden en ontvangen kunnen worden. Ondankbare mensen hebben niets.

Tekenen van ondankbaarheid: irritatie, sensatie-lust, eerezucht, streven naar macht, manipulatie, protserigheid, pronken, bitterheid, etc. Hizkia werd hoogmoedig door gebrek aan dankbaarheid (2 kronieken 32:25). Hier kwam Gods toorn over. Al deze zaken kunnen ons lastigvallen als we ondankbaar zijn. Het is a.h.w. het alarm van God dat ons laat zien dat we nog op

sommige punten ondankbaar zijn. Dankbaarheid is onze bescherming. Door dankbaarheid versla je de vijand en straal je een vuur uit waarvoor iedere overgebleven vijand wegvlocht.

Als je door satan wordt lastiggevallen, werk dan aan je DANKBAARHEID. Alleen als we in DANKBAARHEID leven, durft God het met ons aan. Alleen in de Geest van Dankbaarheid kunnen we ons vrij bewegen. Daarin gaan onze ogen en oren open. Daar gaan onze geestelijke zintuigen werken. Dan durft God het nl. met ons aan. Dan wil Hij het ons verder en is de bruiloft in zicht. Alleen deze dankbaarheid is de weg naar een hartsrelatie met God. Alleen dankbaarheid maakt ons tot de bruid van het lam.

Ondankbaarheid - en alles wat daarbij komt - maakt ons tot de bruid van satan.

'Dankt te allen tijde in de Naam van onze Heere Jezus Christus God, de Vader, voor alles.' Efez. 5:20
Dat wil zeggen dat God wil dat we altijd een dankbare houding aannemen, een dankbare levensstijl. Dat ons denken, spreken en doen doordrenkt is met de Geest van Dankbaarheid (Kol. 2: 6-7, 3:15-17).

Dankbaarheid = Evangelisatie

'Wij danken God, de Vader van onze Heere Jezus Christus, te allen tijde bij ons bidden voor u.' (Kol. 1:3)

Paulus dankte altijd voor zijn medebroeders en zusters, voor hun geloof en liefde. Hij wist dat op die manier alles bekrachtigd en vastgelegd werd in de handen van God. Hij wist dat hij door deze dankbaarheid de mensen redde van de ondergang. Hij legde het cement ook op de stenen van het levenshuis van zijn mede-mens.

Door dankbaar te zijn voor elkaar, bouwen we elkaar stevig op en maken

we elkaar onaantastbaar sterk. Wil je je familie, je vrienden, ja, de gehele wereld redden, wees dan dankbaar voor hen. Wees dankbaar voor hun goede kanten, maar wees ook dankbaar dat je door hen geslepen en gevormd wordt. Wees er dankbaar voor dat ze er zijn. Dank God voor hen. Dan zul je wonderen gaan meemaken (1 Tim. 2:1-4). Paulus noemt een lijstje met zegeningen op in Efeziërs 1 :15-23. Wij mogen dat bidden voor anderen. Laatst ontdekte ik de voorwaarde in vers 15-16 -> 'Daarom houd ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat' ... en dan volgen de zegeningen.

Door dankbaarheid voor de ander gaat het lijstje pas in werking treden in het leven van die persoon. We kunnen bidden tot we een ons wegen, maar als we niet danken, dan gebeurt er helemaal niets. Dan kan het leven van die persoon wel veranderen, maar dat komt dan niet door onze gebeden.

Alleen door dankbaar te zijn voor de ander, kunnen we in onze gebeden de ander bereiken ! (Kol. 4:2-4)

Dankbaarheid is de sleutel tot een succesvol gebedsleven.

Dankbaarheid is de poort tot het hart van de ander.

Juist omdat we geneigd zijn niet voor elkaar te danken, ontstaat er zoveel koudheid en verworpenheid.

Het is daarom een levensgevaarlijke boel nu. En zo is de boodschap die we uitdragen dan ook gebrekkig. We moeten het Evangelie van Dankbaarheid weer prediken en daarbij vooral niet vergeten om dankbaar te zijn voor de mensen die we mogen benaderen. Dank God voor hen. Dank God voor wat Hij al in die mensen heeft gedaan. Heb respect voor die mensen. Je kan ook al

heel wat van hen leren. Dankbaarheid brengt ons tot onderdanigheid (Hebr. 12:28-29 & Efez. 5:20-21).

'Dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.' 1 Tess. 5:18

Dankbaarheid verbreekt de vloek

1 Timoteus 2 vers 1-4 zegt ons dat we voor ALLE mensen moeten danken, ook voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat we een stil en rustig leven mogen leiden in alle Godsvrucht en waardigheid.

Juist door voor alle mensen op de wereld dankzegging te doen, nemen we hun zegeningen aan en ook de tucht die zij ons brengen. Zo hebben we de kracht om hen in Gods Handen te leggen, zodat we vrijkomen van de vloek der mensheid, om zo een vredig leven in de Heer te leiden.

Dankbaarheid is de kracht om ons leven en de levens van anderen op te offeren aan God, opdat Hij met ons kan doen wat Hij wil.

Uit : Apostolisch front-nieuws, de Orkaan, nr. 3, 1995 (ingekort)
